



Kabouters logeren in het "Kabouterbos" bij de Bosschuur

KOM IN DE HERFSTVAKANTIE DE KABOUTERS BEZOEKEN!



Je kunt het bos iedere dag bezoeken. Je loopt door de grote paddenstoel en komt in de wereld van de kabouters. Je volgt het kabouterpad en ziet hun fantastische huisjes. Je kunt zien waar en hoe ze spelen en werken! Onderweg kom je Vrouwke Egel tegen. Spannend! Wat komt ze vertellen?!



Bij de Bosschuur kun je iets lekkers drinken. Er is ook koffie en thee voor de grote mensen en de kachel brandt als het koud is.

Er is veel te beleven in het kabouterbos! En.. je kunt lekker spelen in "het Speelbos". (Water, zand, hutten bouwen, klimmen enz.) Dus kom in de herfstvakantie de kabouters bezoeken. Neem je vader, moeder, broer, zus, opa of oma mee!

WAAR?

De Bosschuur
Merenweg 2A
Wintelre

WANNEER?

19 t/m 27
oktober 2024

HOE LAAT?

van 10:00 uur
tot 16:00 uur

KOSTEN?

Vrijwillige bijdrage
drankjes/bezoek



Ssstt...
echt niet verder
vertellen van die
Kabouters in het
Speelbos tijdens de
herfstvakantie!!